

Ikke Klar

Jeg kiggede ud af vinduet, ned på de andre børn i gården, oppe fra første sal. Jeg løb ud i gangen, greb min jakke på vejen, mens mine fødder let ramte det kolde gulv. Mens jeg styrtede ud af døren, nåede jeg lige at råbe "Jeg går ned, og leger med de andre børn" Inden døren smækkede i bag mig. Jeg åbnede døren ud til, og en varme fyldte sig indeni i mig af glæde. De vendte sig alle sammen om, smilede, og vinkede mig over. Vi legede i mange timer sammen hver eneste dag...

Nu sidder jeg her i 8.klasse, og mine venner fra gården er ikke de samme længere, de lyder ihvertfald ikke sådan. De snakker om at drikke på fredag, nogle af pigerne og drengene altså. Jeg er vel også inviteret, men jeg kommer ikke - jeg har ikke lyst. Jeg savner den tid, hvor vi kunne lege, men alle de andre er åbenbart kommet videre, ud over mig. Klokkeren ringer samme tone og tid som *dengang*. Det er ikke fordi jeg vil lege igen, men jeg er ikke klar til at drikke endnu, overhovedet! "Smilla!" Kalder min bedste veninde. Hun hedder Kamilla, og hun drikker også. "JA?" svarer jeg hende tilbage. Hun vinker mig over, og banker blidt på stolen ved siden af hende, ligesom ved kæledyr. Jeg sætter mig ved siden af hende, og kigger rundt. En vikar træder ind af døren, og alle kigger forundret på hinanden. Vikaren kigger ned på sine papirer, "I skal have mig, er det her ikke 8.c?" Alle kigger ned, "Jo, det er det". Han kigger op fra sine papirer

og smiler. Han fortæller, at han hedder Anders, og at han er 21 år gammel. "Nå, lad os gå i gang med timen, i skal have matematik" Siger han lettet. En kold brise kommer ind, og rammer min krop. Jeg tjekker for et åbent vindue, men der er ikke et eneste. Jeg puster ud, og kommer i tanke om festen. Festen... Sikkert også kilden til den ubehagelige følelse. Inden jeg får set mig om, deler han ark ud med matematik stykker. Vi begynder langsomt på opgaven, som vi har resten af timen til at løse.

Jeg er ikke god til matematik, så det undrer mig ikke, at jeg er den sidste, der bliver færdig, men jeg lader tanken glide hen. Klokkeren ringer ud, og jeg kan langsomt begynde at høre stemmer hviske bag mig. "Nåå Smilla" siger en stemme. Jeg kigger forbavset tilbage, og stirrer lige i øjnene på Kasper. Han fortsætter, mens jeg trækker mig tilbage i stolens sæde. "Skal du ikke med til festen på fredag?" Siger han med en stemme der lyder lidt lokkende. Jeg modsiger ham "Hvorfor skulle jeg?" Han kigger forundret, og begynder at grine lidt "Der bliver alkohol og det hele". Jeg ruller med øjnene og drejer stolen, derefter styrter jeg ud af lokalet. Ved han at jeg ikke er vild med alkohol? Han virkede så selvsikker, som om han vidste noget. De andre må ihvertfald ikke vide, at jeg ikke skal have alkohol, så bliver der konsekvenser. Jeg undrer mig over at han ikke kommer ud på gangen for at spørge hvad der skete. Jeg trækker på skuldrene, tager en dyb indånding, og åbner døren. Jeg kan ikke se Kasper, så jeg skynder mig ind, og lader som om ingenting.

Dagene går derefter hurtigt, og pludselig vågner jeg, og det er fredag.

Jeg ligger og tænker for mig selv, at jeg kan være ligeglad med, at de andre drikker, men alligevel er jeg bange for konsekvenserne.

Jeg står op, kigger mig selv i spejlet, og reder mit brune hår. Jeg gør mig klar, og går i skole langsommere end før. Åbner døren, som er tungere end før. Sætter mig ned på stolen, mere anspændt end før. Kamilla vinker til mig igen i dag, og jeg smiler, så godt jeg kan, og vinker tilbage. Timerne går hurtigt, meget hurtigere end jeg havde regnet med. Jeg kigger ud af vinduet da den sidste klokke ringer, og børnene leger udenfor. Hvad er der galt med mig? Hvorfor kan jeg ikke bare være som de andre? Kamilla spørger mig, om jeg vil med hjem til hende, og gøre os klar først. Jeg svarer bare "Jaja" mens angsten stiger op i mig. Jeg har jo ikke lyst til det her... Vi går hjem til Kamilla, og jeg sætter mig på kanten af hendes seng. Jeg ryster ved tanken om festen, og jeg beslutter mig for, at sige til hende, at jeg ikke vil drikke. "Marie? Jeg har ikke lyst til at drikke, det er jeg ikke klar til". Hun kigger på mig og griner, troede hun det var en joke? Så skifter hun emne, og vi snakker ikke mere om det.

Lidt senere står vi udenfor Kaspers hus, det er ham der har inviteret. Kamilla tager mig i hånden, og fører mig ind i hans hus. Da vi åbner døren, strømmer musikken ud. Jeg mærker pludselig, at jeg har en klump i halsen. I entréen er der drinks, og Kamilla tilbyder mig en, men jeg ryster bare på hovedet.

Hun kalder mig "Kedelig". Jeg går ind i lyset i det store lokale, folk drikker, og hører musik. Jeg går videre, selvom det er svært. Jeg bliver ved med at blive hevet tilbage, ikke af nogen bag mig, men af mig selv. Jeg hiver en stol lidt væk, og sætter mig ned lidt væk fra de andre, og håber, at jeg skal sidde her alene, til festen er slut. Men nej... Kasper er på vej forbi, men pludselig standser han op og kigger ned på mig. "Heey Smilla" Siger han og griner, "Jeg havde slet ikke set dig". Jeg kigger ned og svarer bare "Hej" tilbage til ham. "Smilla?" Siger han og kigger på mig, og jeg svarer "Ja?" Tilbage. "Du har da egentlig ikke fået noget at drikke endnu så, vel?" Jeg trækker bare på skuldrene, og prøver at vifte ham væk. Men han går ikke, og han mener, at jeg da skal 'smage'. Jeg går ufrivilligt med ham, og han giver mig en kold øl i hånden. Lige pludselig er der en hel cirkel af mennesker omkring mig, og jeg går i panik, da de begynder at råbe. "Drik, drik, drik" råber Tobias, Kasper og en masse andre, jeg har set før i skolen, men jeg ser også en, jeg ikke havde regnet med... KAMILLA? Jeg tror ikke mine egne øjne. Hun ser håbløst på mig. Hun ved jeg ikke vil drikke, det fortalte jeg hende. Jeg tror, jeg er lige ved at besvime, da der er en, der spørger, om jeg ikke tør. Jeg vender mig om, og det er Kasper igen, han griner. Jeg kigger en sidste gang på ham, med de ondeste øjne, og drikker det hele. Til sidst klapper alle de andre, og jeg sætter mig ned. Jeg har det ikke spor godt. Jeg styrter ud af døren, og ringer til mine forældre. Jeg skal ALDRIG snakke med Kamilla igen...

